

Verslag van de PDC-bijeenkomst
Datum: 17 maart 2023
Plaats: Kruiskerk te Woerden



Thema: Klimaat & Geloof
Spreker: Annemmarthe Westerbeek

De voorzitter van de NCBD, Barry Vogelaar, opent. Ze houdt een korte overdenking over Johannes 6: 1-7. Jezus gaat naar het meer van Tiberias. Een grote groep mensen volgt Hem. Jezus vraagt aan Filippus om eten te kopen voor die mensen. En Hij weet het antwoord al: "Zoveel mensen, dat is onmogelijk dat gaat niet..." Filippus dacht aan wat menselijk gezien mogelijk is en niet aan wat er bij God mogelijk is. En dat is vaak ook bij ons zo. Het enige wat wij hoeven doen is bidden en onze problemen aan God voorleggen. Hij zal ons dan laten zien hoe wij verder kunnen.

Na het gebed is er uitleg over het doel van Platform Dove Christenen (PDC). Namelijk dat kerken en christelijke organisaties via PDC meer bekendheid krijgen. En dat we over actuele onderwerpen met elkaar spreken en van elkaar leren.

Vanavond gaat Annemmarthe Westerbeek uit Utrecht vertellen over het klimaat. Zij is directeur van A Rocha Nederland. Het is een beweging van christenen die zich inzetten voor de natuur en schepping, in 20 landen. Ze doen vrijwilligerswerk en zetten zich in om de biodiversiteit (= veel verschillende soorten op de wereld) te behouden.

We weten allemaal dat het niet goed gaat met het klimaat. De temperatuur op aarde wordt steeds hoger. Dit is klimaatverandering. Hoe komt dat? De aarde wordt verwarmd door de zon. Maar er zijn steeds meer gassen in de lucht, broeikasgassen. Die nemen ook die warmte op. Vochtige lucht zit vast in die deken van broeikasgassen. Daardoor gaat het op die plekken opeens veel regen. Op andere plekken is het daardoor te droog.

Er leven steeds minder soorten op onze wereld, ook in Nederland. Want klimaatverandering zorgt dat het voor hen niet meer leefbaar is. Ze gaan naar andere plekken of sterven uit. Boeren in Uganda wisten wanneer ze moeten zaaien, wanneer de regen komt, wanneer de gewassen gaan groeien. Maar nu is de regen is niet meer voorspelbaar. Soms hebben ze hierdoor geen opbrengst, dus ook geen eten. Ze kunnen hun gewas niet verkopen. Kinderen kunnen niet naar school, want er is geen geld. Dat komt dus door de klimaatverandering. Nog een voorbeeld: gletsjers smelten doordat de zomers warmer worden. De zeespiegel stijgt daardoor. Tufula, een eiland onder Australië bij Nieuw-Zeeland komt langzaam onder water te staan. De mensen daar moeten de plek waar ze altijd woonden verlaten.

Een groot gedeelte van de klimaatverandering wordt veroorzaakt door ons mensen. We gaan niet goed om met de Schepping. Er is teveel CO2 uitstoot. Bossen worden vernietigd voor voedsel of veevoer. Iedereen in de zaal kent wel voorbeelden: het wordt eerder voorjaar, de bloesem is te vroeg want er is nog nachtvorst. Dus minder vruchten. We gebruiken te veel plastic. Er is veel zwerfafval, en je durft er vaak niets van te zeggen, want mensen worden snel boos.

In het eerste bijbel boek Genesis geeft God ons een belangrijke opdracht: zorg goed voor de schepping, voor alles wat er leeft. Christenen zijn op deze aarde om te zorgen voor de schepping en voor je medemens. En om God te eren.



Er was in het Paradijs een verbinding tussen God en mensen. Tussen mensen en de schepping. Tussen schepping en God. Deze verbinding is verbroken, de zondeval. Mensen willen te veel, ze zijn niet tevreden met kleine dingen. Er is te veel afval. Of bijvoorbeeld je hebt een moestuin, met slakken. Mogen die er zijn of gooi je ze weg? De invloed van politiek, industrialisatie en bedrijfsvoering is natuurlijk groot. Maar je hebt steeds een persoonlijke keuze: op welke manier ga ik ermee om?

God houdt van ons en van heel Zijn schepping. Hij heeft een reddingsplan. Lees Colossenzen 1: 15-20. Het bloed van Jezus verzoent heel de schepping.



Als Hij terugkomt zal alles weer nieuw worden. Dat is de eindoplossing. In de tussentijd mogen wij Hem eren en Zijn glorie laten zien door de manier waarop wij omgaan met de schepping. Door het sterven van Jezus, Zijn opstanding en terugkomst krijg je een nieuwe verbinding.

Na de pauze gaan we verder met een bekend Bijbelvers: Johannes 3: 16. 'God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft'. God heeft de hele schepping lief.



Vaak denken we dat de mens bovenaan de schepping staat, plaatje 1. In het midden zie je het plaatje van milieubewegingen: wij zijn onderdeel van de schepping. En de derde is Theo (=God). Dat hart staat voor liefde voor de schepping. Maar ook de liefde die God heeft voor de schepping. Mensen staan hier wel apart: ze kijken door de ogen van God naar de schepping.

De laatste tekst is Mattheus 28: 19 – 20. Deze Bijbeltekst zegt dat God ons de wereld in stuurt om discipelen te maken = mensen tot God te brengen. Maar er staat ook dat mensen moeten doen wat Hij opgedragen heeft: liefdevol in de wereld staan en ervoor zorgen.

Op het volgende plaatje zie je wat er is gebeurd met de biodiversiteit:



De groene lijn is als wij heel erg ons best doen om weer goed voor de schepping te zorgen. De grijze is dat dingen niet meer kunnen groeien op het land en dat er geen dieren meer zijn. En oranje is de middellijn: als we wat beter ons best doen kan het weer stabiel worden. Als we samen durven te kiezen wordt dat met elkaar heel veel. Wordt verandering zichtbaar.

Levensstijl



Dit is de duurzame bucketlist.

Die kun je bijvoorbeeld op je koelkast of de wc hangen. Hiermee kun je beter kiezen: wat doe je al op dit gebied? Kun je nog meer doen? Het kan met kleine stapjes tegelijk. Bijvoorbeeld één of twee producten kopen die duurzaam en eerlijk zijn.

Zoals een eerlijke telefoon, een Fair Phone. Die kan je helemaal uit elkaar halen, alle onderdelen zijn vervangbaar. Bij veel telefoons kun je niets vervangen. Dus als er iets kapotgaat moet je een nieuwe kopen. Dat is winst voor het bedrijf. Materialen in een telefoon komen uit een mijn. Een mijn is slecht voor het milieu en veel mensen werken daar onder slechte omstandigheden. Je kunt in een telefoonwinkel ook een refurbished telefoon kopen: een tweedehands telefoon. Dat bespaart grondstoffen. Het is een goed idee om tweedehands spullen te kopen. Veel producten zijn nog goed als ze door anderen weggedaan worden.

Er zijn veel opmerkingen en vragen van de aanwezigen:

Een vliegtuig is heel slecht voor het milieu. Hoe kom je dan ergens? Je kunt je CO₂ uitstoot compenseren met boomplant projecten. Maar vlieg zo min mogelijk! Pak de trein in Europa. Je bent langer onderweg. Niet erg: er is veel te zien onderweg.

Zijn zonnepanelen, windmolens en elektrische auto's wel goed? Ze besparen fossiele energie, maar als ze kapotgaan is het afval. En veel vogels en dieren gaan erdoor dood. Het is hier kiezen tussen de voor- en nadelen ervan.

Ga je begraven of cremen? Belangrijkste is een natuurlijke manier, zoals op een natuurbegraafplaats. Want daar mag het alleen met afbreekbare kleding en kist.

Koop je een echte kerstboom of een kunstboom? Je kunt bij een boomkweker een boom met kluit adopteren. Die breng je na de kerst terug. Dan moet hij weer 2 tot 3 jaar in de grond groeien.

Vaak word je wijzer door vragen te stellen bij mensen en bedrijven waar je dingen koopt: wat doe je er mee? Waar komt het vandaan? Je maakt de verkoper bewust van wat jij belangrijk vindt. Zo help je de ander ook om wat duurzamer te leven.

Mennie sluit deze hele interessante avond af en bedankt Annemmarthe. We hebben heel veel geleerd over dingen waar we nooit over hebben nagedacht. Ze sluit af met gebed.

In oktober 2023 komt er weer een nieuwe lezing, over dementie bij doven.

Het is in de Gelderhorst, op een zaterdag.